

# NIEUWSBRIEF

november 2018

kaardebol   
OPO-R 



## Agenda

29 november	Groep 4 muziekles BSCO
28 november	Schoen zetten
29 november	Schoen vinden ( <b>alle lokalen om 08.30 uur open</b> )
29 november	Opvoedcafé Thema: Je kind steunen, hoe doe je dat?
5 december	Sinterklaasfeest
6 december	Studiedag ( <b>alle leerlingen vrij</b> )
20 december	18.00-19.30 uur afsluiting "Feesten" (maaltijd)
21 december	Alle leerlingen tot <b>12 uur</b> school
22 december t/m 6 januari	Kerstvakantie
7 januari	Studiedag ( <b>alle leerlingen vrij</b> )
8 januari	Opening bouwthema
23 t/m 31 januari	Groep 1 t/m4 Nationale Voorleesdagen
30 t/m 8 februari	Groep 5t/m 8 Poëzieweek
1 februari	Studiedag ( <b>alle leerlingen vrij</b> )
6 februari	Open dag
11 februari	Rapporten mee
14 en 19 februari	Rapportgesprekken
23 t/m 3 maart	Voorjaarsvakantie

### Sinterklaas

Op woensdag 28 november mogen de kinderen hun schoen op school zetten. Dit betekent dat op donderdag 29



november de klasdeuren pas om **8.30 uur open** gaan!

In de groepen 5 t/m 8 zijn inmiddels de lootjes getrokken. U kunt de bonnetjes bij de groepsleerkracht inleveren en dan krijgt u het geld tot € 4,50 terug. Het is de bedoeling dat u zoon of dochter een leuke surprise met gedicht maakt voor het getrokken kind.

Op 5 december komt de Sint met zijn Pieten een bezoekje brengen aan onze school. De kinderen kunt u natuurlijk naar de klas brengen. Maar u wordt verzocht zo snel

mogelijk weer de klas te verlaten, zodat wij zo snel mogelijk ons kunnen opstellen voor de aankomst. Alvast bedankt voor uw medewerking!

Dit jaar is er weer een pannenkoekenlunch. Er wordt gerekend op 2 pannenkoeken per kind, mocht uw kind meer nodig hebben voor de lunch, dan kunt u nog extra lunch meegeven. Mocht uw kind hier genoeg aan hebben dan is het meenemen van een lunch die dag niet nodig.

### Opvoedcafé

Onzekere kinderen, onderpresteren, faalangst, hoogbegaafdheid, weinig zelfvertrouwen. Bijna ieder kind heeft hier weleens mee te maken. Wat kun je als ouder doen om je kind op zo'n moment te steunen.

Mocht u hierover willen praten dan kan dat op donderdag 29 november tijdens het

# NIEUWSBRIEF

november 2018

kaardebol   
OPO-R 



opvoedcafé. Deze vindt plaats in de hal van de school. Van 08.30 tot 9.45 uur. U bent van harte welkom!

## Afscheid

Helaas nemen we dit jaar afscheid van 2 collega's. Beiden gaan, na 15 jaar Kaardebol, de uitdaging aan op een andere werkplek. Zij hebben hierover een stukje geschreven. U krijgt natuurlijk nog de gelegenheid om afscheid te nemen. Meer informatie volgt nog.

Beste ouders,

Ruim 14 jaar geleden ben ik op de Kaardebol begonnen als onderwijsassistent. De eerste jaren heb ik veel kinderen individueel of in kleine groepjes mogen begeleiden. Wat heb ik veel geleerd toen ik in de praktijk aan het werk ging.

Na een aantal jaar wilde ik graag ook echt voor de klas en ben ik gestart met de Pabo. Het was erg prettig om deze opleiding grotendeels, in de voor mij veilige haven, op de Kaardebol in praktijk te mogen brengen.

Nadat ik mijn diploma had behaald, heb ik gewerkt in de groepen 3 en 4 waar ik mij helemaal thuis voelde. Het leren lezen, rekenen en schrijven aan de kinderen, die het vaak erg spannend vonden om te starten in de groepen 3 en 4, vond en vind ik elk jaar weer een uitdaging. Het creëren van een veilige leeromgeving voor de kinderen staat bij mij op nummer 1 en ik vind het mooi om de ontwikkeling van de kinderen te mogen begeleiden, stimuleren en te volgen.

Vorige maand kwam er voor mij, toch wel onverwacht, een nieuwe uitdaging op mijn pad die ik met beide handen aan heb gepakt. Na de kerstvakantie zal ik gaan werken als leerkracht van groep 3 op obs de Boogerd. Een nieuwe school, andere collega's, kinderen en ouders. Ik ben heel benieuwd naar deze nieuwe werkomgeving en heb er veel zin in om te gaan starten.

Als ik terugkijk naar de afgelopen 14 jaar, kijk ik terug met een goed gevoel. De Kaardebol zal altijd een plek houden in mijn hart. Daar is mijn onderwijsloopbaan begonnen, heb ik met veel plezier gewerkt met de kinderen en heb ik mij kunnen ontwikkelen tot de leerkracht die ik nu ben.

Tot slot wil ik iedereen bedanken voor hun vertrouwen. Ik zal regelmatig terugdenken aan de goede tijd die ik op school met de kinderen en hun ouders heb gehad.

Een lieve groet voor allen,  
Paula van Sterkenburg

Beste ouders,

Na 15 jaar ga ik de Kaardebol verlaten en ga ik starten als leerkracht bij Entrea in Tiel.

Ik heb ruim 15 jaar met heel veel plezier en passie lesgegeven op de Kaardebol. In mijn eerste jaren heb ik de zorgleerlingen mogen begeleiden. Daarna heb ik als faseleerkracht gewerkt. Vervolgens heel wat jaartjes in een kleutergroep en de laatste jaren in groep 3 (... nu groep 3-4).

In 2014 heb ik mijn master SEN (special education needs) afgerond en sindsdien ben ik naast leerkracht ook gedragspecialist. Deze expertise wilde ik graag gaan gebruiken en dat heb ik ook gedaan. Maar het regulier onderwijs heeft helaas niet de mogelijkheden om dit concreet te kunnen faciliteren.

Nadat ik in contact ben gekomen met Entrea zag ik veel mogelijkheden om de opgedane expertise daar in praktijk te gaan brengen. Na goed nadenken heb ik dan ook besloten om daar een nieuwe uitdaging aan te gaan.

Hierbij wil ik dan ook alle kinderen, ouders en collega's bedanken voor de fijne tijd die ik met jullie heb gehad.

Inmiddels is juf Eva bij ons in de klas geweest en dat was heel erg gezellig. Het is fijn dat de klas zo'n leuke en enthousiaste juf terugkrijgt en ik wens iedereen dan ook een fijne tijd met elkaar.

# NIEUWSBRIEF

november 2018

kaardebol   
OPO-R 



Ik hoop dat we elkaar na mijn vertrek nog eens tegen komen en dan te horen hoe het met jullie gaat.

Maar eerst gaan we allemaal uitrusten en genieten van de Kerstvakantie.

## Nieuws uit de groepen

### Groep 1/2

Naar aanleiding van de mindmap kwamen we erachter dat we nog niet alles wisten over het Suikerfeest. De moeder van Ilyas heeft toen in onze klas een gastles gedaan. Ze heeft ons verteld wat ze dan vieren. We hebben de kleding gezien en hoe ze thee schenken. Ook hebben we naar het Koekeloere gekeken. Eerst ging het over de Ramadan en toen over het Suikerfeest. We hebben veel geleerd.

Over de bruiloft wisten we niet veel te benoemen. In de kring hebben we toen de bruiloft uitgespeeld. Met een echte bruid, een bruidegom, bruidsmisjes en een bruidsjonker. Daarna hebben we de kleren in de huishoek neergelegd en konden we daar de bruiloft na spelen.

Na de aankomst van Sinterklaas zijn we natuurlijk overgestapt op het feest van Sinterklaas. We hebben de intocht met de kinderen nagespeeld. In de bouwhoek kunnen ze een echte stoomboot bouwen. Dinsdag hebben we samen met de kinderen van groepen 3 en 4 pietengym gedaan in de grote sporthal. Dat was wel even spannend. Aan het eind van de dag kregen alle kinderen een pietendiploma mee naar huis.

De huishoek is weer helemaal veranderd. Nu is het de werkkamer van Sinterklaas. De pieten kunnen er ook de cadeautjes inpakken.

Elke dag kijken we het Sinterklaasjournaal. Wat gebeurt daar veel. Ze zijn daar bezig met plaatjes ruilen. Dat doen we nu ook in de klas.

### Groep 3/4

Ons tweede thema "feesten" is tot nu toe super verlopen. Wij zijn heel blij met onze

enthousiaste groep kinderen en niet te vergeten de ouders.

Onze doelen bij dit thema waren:

- o kennis krijgen over diverse feesten
- o leren zoeken naar 'goede' vragen
- o ervaren dat feest saamhorigheid brengt
- o respect hebben voor verschillende manieren van feest vieren



Wij denken dat de doelen die wij hadden gesteld al aardig gehaald zijn.

De kennis die we krijgen gaat heel spontaan. Veel inzet van kinderen en ouders. Sergen en Ritisha hebben met hulp van een moeder verteld over het Divali feest. Beide moeders hadden iets meegegeven om te proeven. Dit was een feestje en we leerden er veel van. Iedereen was heel betrokken.

Marley gaat vertellen over Sidi. Daarnaast zal Amin ons nog vertellen over het Suikerfeest. Beide kinderen hebben aan hun ouders informatie gevraagd en vandaar uit gaan zij ons hierover meer vertellen. Op deze manier leren de kinderen dus al om te presenteren. Dat is een mooie voorbereiding voor latere spreekbeurten. De vader van Renske zal nog bij ons op bezoek komen om te vertellen over een traditioneel Engels feest. We hebben zoals jullie zullen begrijpen bijna tijd te weinig. We willen de ouders bedanken voor hun hulp tijdens dit thema.

We hebben geleerd via een 'cursus' dat je dikke en dunne vragen kan stellen om meer te weten te komen. Dunne vragen zijn de vragen waarop een kort antwoord is. De dikke vragen zorgen voor meer verdieping.





godsdiensdienst die bij hen op tafel lag, vervolgens werd er steeds om de 2 minuten van tafelgroepje gewisseld, zodat alle kinderen hun bijdragen konden leveren. Daarna ging het tafelgroepje onderzoeken of die feesten bij inderdaad bij het geloof hoorde en mochten ze nieuwe feesten vinden, dan kon die erbij gezet worden. Uiteindelijk ontstond er een Mindmap.



Hij hangt bij ons groot in de klas, dus als u nieuwsgierig bent, bent u natuurlijk van harte welkom om deze te komen bekijken. Intussen hebben we geleerd wat dikke, dunne en onzinvragen zijn. Via een vragenmachientje kunnen we bepalen of het inderdaad een dikke vraag is (onderzoeksvraag). De groep moest 5 groepen maken om feesten binnen een godsdiensdienst te gaan onderzoeken. Er was 1 voorwaarde: ze mochten geen feesten onderzoeken van hun eigen geloof. Ze mochten wel als vragenbaak dienen voor anderen over hun geloof.

Nu zijn de kinderen bezig met hun onderzoeksvraag. Er worden als eindproduct een muurkrant van gemaakt, die u tijdens de afsluiting (de maaltijd) in de gang kunt bewonderen.

## Groep 8

### *Thematisch werken*

We zijn volop aan de gang met het thema feesten. Mooi om te zien hoe de kinderen van groep 8 in kleine groepjes werken aan de verschillende feesten die in de vijf

wereldgodsdiensdiensten terug te vinden zijn. De kinderen hebben onderzoeksvragen, de dikke en dunne vragen, bedacht en gaan op zoek in boeken en op Chromebooks naar antwoorden op hun vragen. Alle informatie wordt verwerkt in muurkranten. Mooie plaatjes en door kinderen zelf getekende illustraties maken het geheel compleet. Benieuwd naar de presentaties aan elkaar van de verschillende muurkranten... leren met èn van elkaar!

### *Openlesmiddag KWC*

Groep 8 is maandag 26 november j.l. naar het Koningin Wilhelmina College geweest. Tijdens deze openlesmiddag hebben verschillende docenten lessen gegeven aan onze aankomende brugklassers. De kinderen konden op deze manier vast de sfeer op de middelbare school proeven. Spannend en leuk! In januari zal groep 8 ook een aantal snuffellessen op Lek en Linge volgen.